

<https://www.trouw.nl/opinie/regering-laat-kinderen-in-syrie-barsten~b1c08d97/>

# Regering laat kinderen in Syrië barsten

De Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen hebben het recht om door de overheid beschermd te worden. Maar het recht van deze allerzwaksten is ons kennelijk niet veel waard, stelt Rogier Schravendeel vast.

**Rogier Schravendeel** 10 oktober 2022, 09:54

De Nederlandse regering heeft op 5 oktober 2022 uitstel gekregen van de Nederlandse rechter om de Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen op te halen. Uitstel van drie maanden. Het zijn wederom de allerzwaksten aan wie het recht om pragmatische redenen ontzegd wordt. Terwijl weer een winter nadert.

De Nederlandse kinderen die zich in Syrische gevangenkampen bevinden, hebben volgens het internationaal Kinderrecht – waar Nederland ook voor getekend heeft – het recht om door de overheid beschermd te worden tegen onmenselijke omstandigheden. Toch laat de Nederlandse regering deze kinderen barsten. Dat is nu eenmaal het recht van de zwaksten: boterzacht en vatbaar voor opportunistische politieke overwegingen.

Zonder daar verder uitputtend op in te willen gaan, is de vraag die in dit specifieke geval voorligt of we de principes van onze rechtsstaat willen handhaven in moeilijke omstandigheden, of dat we die laten vallen als het spannend wordt.

In het geval van de onschuldige kinderen in Syrische gevangenkampen is duidelijk dat laatste het geval. Zij hebben absoluut geen mogelijkheden om zichzelf te verdedigen. Ze bevinden zich – de hele wereld is het daarover eens – in de allerellendigste omstandigheden. Maar ze zijn om opportunistische redenen niet aan de beurt. Het is te moeilijk. De prijs is te hoog.

### **Het recht van het individu waarborgen**

De vraag die ik hier wil stellen is: in wat voor land willen we leven? Is dat een land waarin het recht van het individu gewaarborgd wordt door onze overheid, of een land in crisis dat deze waarborgen niet al te serieus meer neemt?

Mijn pleidooi voor de kracht van de Nederlands rechtsstaat zoals ik die ken, is dat juist het handhaven van het recht van de zwaksten – en wel degelijk conform onze democratisch tot stand gekomen wetten – de meest karakteristieke eigenschap van een rechtsstaat is die ik voor ogen heb.

Het maakt mij somber dat deze kinderen, vergelijkbaar met NSB-kinderen na de oorlog, juist uit pragmatische overwegingen nog steeds niet uit hun dodelijk ellendige situatie gered zijn, terwijl landen om ons heen er blijkbaar wel vrij massaal in slagen hun kinderen op te halen. In wat voor rechtsstaat willen we leven? Wat voor toekomst hebben we wanneer we in laatste

instantie uit pragmatische overwegingen het recht niet betrachteren? Staan we hier genoeg bij stil?

**Lees ook:**

***D66 en CDA offeren Nederlandse kinderen in Syrië op voor lieve vrede met VVD***

Wacht niet langer met het terughalen van IS-kinderen uit de Koerdische kampen. *Anders vallen ze in handen van IS en eindigen ze als jihadstrijders*, waarschuwt Ad Corten, initiatiefnemer van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat.