

Toespraak Ad Corten tijdens demonstratie van *Platform Kinderen terug uit Kalifaat* op 2 juni 2021 bij het CDA kantoor in Den Haag

Beste mensen,

Na onze succesvolle demonstratie anderhalve week geleden in Amsterdam staan we nu voor de tweede keer hier bij het CDA kantoor. We doen dit omdat het CDA onze enige kans is om de Nederlandse vrouwen en kinderen terug te krijgen uit Syrië. Van de rechtse partijen zoals VVD, PVV en FvD hebben we geen steun te verwachten. Die willen dat de vrouwen en kinderen hun Nederlands staatsburgerschap ontnomen wordt zodat ze voor altijd in Syrië moeten blijven. De linkse partijen zijn allemaal al vóór terughalen. Die hebben we dus al aan onze kant. Het gaat om de positie van het CDA; die partij houdt tot nu toe het terughalen van de kinderen tegen. Wanneer die partij om zou gaan, hebben we een meerderheid in regering en parlement voor terughalen. En dan kunnen we in principe jullie dochters en kleinkinderen binnen enkele maanden terug hebben in Nederland.

Naar aanleiding van onze vorige demonstratie werd ik uitgenodigd voor een gesprek met CDA Kamerlid Anne Kuik. Die is nu in de Tweede Kamer de woordvoerder van het CDA over dit onderwerp. Anne is een enthousiaste vrouw met grote maatschappelijke betrokkenheid. Onlangs kwam zij in de Tweede Kamer op voor de Syrische vluchtelingen in ons land. Dit nadat de Deense regering plannen bekend maakte om Syrische vluchtelingen terug te sturen naar hun eigen land omdat het daar nu veilig zou zijn. Anne verzekerde de Kamer dat het CDA pal achter de Syrische vluchtelingen in Nederland staat, en hen niet met een dergelijk excuus het land zal uitzetten. Zij is dus iemand met het hart op de goede plaats.

Ten aanzien van de Nederlandse vrouwen en kinderen in Syrië houdt zij echter nog vast aan het oude CDA standpunt. Ze vertelde me dat zij meer sympathie had voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië dan voor daders ervan. Als zij mocht kiezen, zou ze haar geld eerder besteden aan het helpen van Yezidi vrouwen en kinderen dan aan de Nederlandse vrouwen en kinderen die vastzitten in Syrië. Ik weet dat dit argument jullie onzinnig klinkt in de oren klinkt, maar ik kom het vaak tegen, zowel binnen het CDA als daarbuiten. Als ik mensen dan vraag hoeveel tijd en geld zij zelf al gestoken hebben in het helpen van Yezidi vrouwen en kinderen, krijg ik meestal geen antwoord. En ook als ik vertel dat er al veel landen en organisaties bezig zijn met het helpen van Yezidi's en andere oorlogsslachtoffers, maar dat er geen enkele organisatie is die het opneemt voor de Nederlandse kinderen in Syrië, blijft het stil. Het Yezidi argument is dus meestal een excuus om niet in actie te hoeven komen voor de Nederlandse kinderen. Want hoe kunnen we de Nederlandse kinderen in Syrië beschouwen als oorlogsmisdadigers? Zij kunnen er toch even weinig aan doen als de Yezidi kinderen? Maar in tegenstelling tot de Yezidi kinderen zitten de Nederlandse kinderen opgesloten in gevangenkampen, verstoken van voedsel, medische hulp en onderwijs. Terugkeer naar Nederland is hun enige kans om te overleven, maar niemand in Nederland bekommert zich om hen. Zelfs het sturen van medicijnen en hulpgoederen is door de regering verboden.

Hoe komt het dat het CDA nog steeds tegenstander is van terughalen? Dat past helemaal niet bij een christelijke partij. Alle "fatsoenlijke" partijen zijn voor terughalen: D'66, GroenLinks, PvdA. De enige tegenstanders zijn partijen die gebaseerd zijn op het egoïsme in de mensen zoals VVD. En natuurlijk de partijen die vreemdelingenhaat aanmoedigen zoals PVV en FvD. Waarom schaart het CDA zich in deze groep en niet in die van de partijen die opkomen voor morele waarden in onze maatschappij?

Waarom negeert het CDA oproepen van de Verenigde Naties, het Europe Parlement, de Kinderombudsvrouw, en zelfs VVD politici zoals oud-Minister van Defensie Jeanine Hennis? Waarom is het CDA blind voor de ontwikkelingen in onze buurlanden België, Duitsland en Denemarken die al begonnen zijn met terughalen van hun vrouwen en kinderen, of in ieder geval voorbereidingen daarvoor treffen? Waarom verschuilt het CDA zich achter het argument dat we alleen Yezidi slachtoffers moeten helpen en niet de kinderen van Nederlandse vrouwen die evengoed slachtoffer zijn van de oorlog? Waarom wil het CDA het onrecht dat Yezidi's is aangedaan compenseren door er een ander onrecht voor in de plaats te stellen, namelijk het in de steek laten van onschuldige Nederlandse kinderen?

Natuurlijk zullen verstandige CDA'ers, als zij even nadenken, ook tot de conclusie komen dat je onschuldige kinderen niet kunt laten boeten voor de foute keuzes van hun ouders. Maar het CDA is een partij die vooral bestaat uit oudere, conservatieve mensen. Zij kennen geen moslims in hun directe omgeving, en zij zijn sterk beïnvloed door negatieve berichtgeving in de media. Nog steeds suggereren bladen als de Telegraaf dat terugkerende vrouwen hier alleen maar het werk van IS willen voortzetten, en dat de kinderen wandelende tijdbommen zijn. Veel mensen zijn gek op dit soort sensationele berichten. Door het verketteren van andere mensen die een misstap hebben begaan, voelen mensen zichzelf vaak een stukje beter. Maar één van de kernwaarden van het christendom is dat je andere mensen niet mag veroordelen, maar dat je moet beginnen met het kijken naar de fouten die je zelf begaan hebt. Waarom zijn veel van onze CDA vrienden deze boodschap vergeten?

Het CDA verkeert op dit moment in zwaar weer. De partij is de afgelopen maanden geplaagd door interne ruzies, corruptieschandalen in Limburg, de mislukte samenwerking met de PVV in Brabant, en op dit moment de rel rond de mondkapjes deal van CDA'er Sywert van der Lienden. De partij heeft dringend behoefte aan een gebaar waarmee ze laat zien dat de afkorting CDA staat voor **christend**emocratisch appèl en niet voor **commercieel** democratisch appèl. Een gebaar waarmee de partij toont dat christelijke waarden nog wel degelijk belangrijk voor haar zijn. Het kiezen voor terughalen van de vrouwen en kinderen is daarvoor een uitgelezen kans. Het levert misschien boze gezichten op van Rutte, Wilders en Baudet, maar het CDA zou daarmee duidelijk aangeven dat morele waarden voor haar belangrijker zijn dan het naar de mond praten van kiezers.

Ik heb deze boodschap de vorige keer ook al verteld, en ik zal hem blijven herhalen: de kinderen zijn onschuldig; de vrouwen hebben recht op een proces in NL, het CDA is de bottleneck, en zijn houding is in strijd met de uitgangspunten van de partij. We blijven daarom de komende maanden demonstreren; hier bij het CDA kantoor, maar ook op het Binnenhof en op andere plaatsen in Nederland. Als we willen dat de vrouwen en kinderen terugkomen, zullen we ons daar 100% voor moeten blijven inzetten. We moeten niet in onze schulp kruipen, bang voor kritiek van boze burgers en extreem rechts, maar we moeten ons gezicht laten zien en de straat op blijven gaan. Alleen zó kunnen we onze medeburgers, en vooral ook het CDA, ervan overtuigen dat de vrouwen en kinderen dringend teruggehaald moeten worden.

Drie jaar geleden stond Nederland al op het punt om de kinderen en hun moeders terug te halen. Deskundigen van de NCTV waren toen al tot de conclusie gekomen dat terughalen het beste was voor de nationale veiligheid. De NCTV baas heeft toentertijd het advies van zijn deskundigen echter in de la had gelegd. Dit omdat hij dacht dat dit niet de boodschap was die het parlement en de regering wilden horen. Een grof schandaal want daardoor zitten de kinderen nu al drie jaar nodeloos vast in de kampen. Drie jaar is een lange tijd in een kinderleven. Hoeveel langer willen we de kinderen daar nu nog laten zitten? Intussen hebben de veiligheidsdiensten in België, Duitsland en

Denemarken allemaal hun regeringen geadviseerd om hun vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Waar blijft onze NCTV met een dergelijk advies? Zitten die ambtenaren onder een steen en zien ze niet wat er in de landen om ons heen gebeurt? Of laten ze hun adviezen nog steeds afhangen van datgene wat de regering wil horen?

Nederlanders gaan er prat op dat ze begaan zijn met mensen in andere landen die onderdrukt worden. We hebben de laatste maanden veel demonstraties gezien tegen discriminatie van zwarten in Amerika, tegen de onderdrukking van de Palestijnen in Gaza, en tegen het regime in Wit-Rusland. Het is natuurlijk prachtig dat we daarvoor demonstreren, maar waarschijnlijk haalt het weinig uit. Ik betwijfel of de presidenten van Amerika, Israël en Wit-Rusland wakker zullen liggen van de demonstraties in Nederland. Maar waarom wordt er niet gedemonstreerd voor vrijlating van de Nederlandse vrouwen en kinderen in Syrië? Dat is wél iets waar onze regering wat aan kan doen. Het gaat om Nederlands burgers waar niemand anders in de wereld zich om bekommert. Wanneer Nederland niets doet, zullen ze daar nog voor jaren in de kampen moeten blijven. Wanneer onze regering; wanneer het CDA zich deze onrechtvaardigheid zou aantrekken, is de terugkeer van de vrouwen en kinderen binnen enkele maanden geregeld.

De komende maanden zullen we daarom blijven demonstreren, hier bij het CDA, in Amsterdam en in andere steden in Nederland. De kinderen in Syrië hebben nu lang genoeg in de ellende gezeten. Elke week dat ze er langer zitten worden ze zieker en raken ze meer onder invloed van IS. Wij zullen niet rusten voordat Nederland zich begint te schamen voor het onrecht dat deze kinderen is aangedaan, en dat we ze nog steeds aandoen. We gaan door tot ze allemaal terug zijn!