

21 okt

Platform Kinderen terug uit het kalifaat.

Beste mensen

Misschien hebben jullie afgelopen maandag de uitzending van BNNVARA gezien over Samir Azzouz, volgens het programma "Staatsvijand nr. 1":

[https://www.npostart.nl/2doc/19-10-2020/BV\\_101401915](https://www.npostart.nl/2doc/19-10-2020/BV_101401915)

Wanneer deze schuchtere jongen inderdaad onze grootste staatsvijand is, leven we wel in een bijzonder veilig land! Samir zit momenteel weer in de gevangenis wegens het sturen van geld naar Syrië om de Nederlandse vrouwen en kinderen vrij te kopen. Volgens de FIOD steunt hij daarmee een terroristische organisatie. Hijzelf vindt dat hij iets moet doen voor de vrouwen omdat de Nederlandse regering weigert ze op te halen. Daar zit ook wat in.

In het programma komt CDA Kamerlid Pieter Omtzigt aan het woord die stelt dat "wat ons betreft de IS-vrouwen niet worden teruggehaald". Maar tegelijk vindt hij het "zeer zorgelijk" dat momenteel een aantal van deze vrouwen met steun van Samir A. ontsnapt uit de kampen en mogelijk op eigen kracht terugkeert naar Nederland. Zou het dan toch niet beter zijn dat we de overige vrouwen zelf gaan ophalen om ze hier op normale wijze te berechten? Dan kunnen we tegelijk ook de kinderen meenemen. Die was Omtzigt even vergeten.

Intussen staat ook in Syrië de winter weer voor de deur en dat betekent een nieuwe beproeving voor de vrouwen en kinderen die daar nog steeds vast zitten. Een reden om onze actie met hernieuwde kracht voor te zetten.

Ik heb intussen de Facebook pagina weer opgestart waarmee we vorig jaar begonnen zijn:

<https://www.facebook.com/Actie-IS-vrouwen-en-kinderen-terug-naar-Nederland-100502691444388>

Hopelijk willen jullie de berichten daarop ondersteunen en doorsturen aan jullie kennissen.

Dat geldt ook voor bijgaande folder die gericht is op CDA-leden, en die we voorlopig maar even digitaal gaan verspreiden zo lang de lockdown van kracht is.

En tenslotte wil ik jullie aandacht vragen voor een artikel van oud-politiefchef Kees Sietsma dat al in januari gepubliceerd werd in Trouw, maar dat ik pas onlangs op het spoor kwam. Het artikel geeft een indrukwekkende argumentatie voor het ophalen van de IS-kinderen:

<https://www.nd.nl/nieuws/nederland/949013/isis-kinderen-nsb-kroost-van-nu>

Dit artikel en andere recente ontwikkelingen zijn natuurlijk ook te vinden op onze website:

<http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/>

Ik hoop dat jullie allemaal meehelpen om de komende maanden weer aan de weg te gaan timmeren. Het gaat om een klein aantal vrouwen en kinderen, maar om een grote principiële zaak: is Nederland nog een beschaafd land, of zijn we allemaal afgezakt naar het peil van PVV en FvD?

Vriendelijke groeten,

Ad Corten

P.S. Uit privacy overwegingen geef ik de rondzendbrieven niet meer de namen en adressen van alle leden die zich aangesloten hebben bij het platform. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen die lijst bij mij opvragen.

8 okt

Beste mensen,

Er is een beetje hoop dat er binnen afzienbare tijd beweging komt in de situatie in Syrië. De Amerikanen hebben hun laatste onderdanen opgehaald en ze dringen er nu bij hun bondgenoten op aan hetzelfde te doen. De Koerden zijn van plan om alle Syrische vrouwen en kinderen uit kamp al-Hol op korte termijn vrij te laten. Zij kunnen niet langer de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor de gevangenen dragen. Dit alles verhoogt de druk op Europese landen om hun onderdanen, in ieder geval de vrouwen en kinderen, terug te halen.

In Nederland weigert het CDA nog steeds om te praten over de terugkeer van de vrouwen en kinderen, ondanks de vele brieven die ik geschreven heb aan partijbestuur en Tweede Kamerleden. Er wordt nauwelijks op gereageerd; hooguit krijg ik als reactie dat alle vrouwen schuldig zijn aan genocide en dat ze bij terugkeer een groot gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. We zullen onze druk op het CDA daarom op moeten voeren, en onze bezorgdheid nog duidelijker onder hun aandacht brengen. Ik denk daarbij aan een actie met sandwichborden voor het CDA kantoor in Den Haag, waarbij we folders uitdelen aan bezoekers van het kantoor. De actie moet een vriendelijk karakter hebben; we bereiken er niets mee als we het CDA voor allerlei lelijke dingen gaan uitmaken. Maar we moeten wel laten zien dat het ons ernst is, en dat we bereid zijn voor de vrouwen en kinderen de straat op te gaan.

Ik begrijp best dat niet iedereen in staat of bereid is om mee te doen. Maar een paar mensen moeten we toch wel bij elkaar weten te krijgen, al is het maar voor één keer. Ik moet in ieder geval één helper hebben die een foto van me maakt wanneer ik daarvoor voor paal sta. Het is natuurlijk best lastig om in deze corona tijd te demonsteren. Maar het laat wel zien dat we echt gemotiveerd zijn.

Ik zou dus graag weten of er iemand van jullie is die mee wil doen, of die misschien iemand anders ook gek kan krijgen. Ik wil het gewoon een keertje proberen. Nooit geschoten is altijd mis.

Vriendelijke groeten,

Ad Corten

P.S. Hierbij een eerste ontwerp voor een sandwichbord en bijbehorende folder. Graag suggesties voor verbetering!

Zie ook <http://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/> voor de laatste ontwikkelingen

2 okt

Beste mensen,

Door de coronacrisis, vluchtelingen crisis en nog vele andere crisissen raken de gevangenen vrouwen en kinderen van IS-strijders steeds meer uit beeld. We mogen ons daar niet bij neerleggen; het terughalen van de moeders en kinderen is de test of Nederland nog een humane maatschappij is. We kunnen domweg niet de andere kant uit kijken en ons erbij neerleggen dat de vrouwen en kinderen voor altijd opgesloten blijven in Syrië.

Ik kreeg gisteren door een van de vaders een link doorgestuurd naar een indrukwekkende documentaire van Euronews:

<https://www.euronews.com/2019/09/27/exclusive-europe-s-children-of-isis>

De reportage geeft de kinderen in de kampen een gezicht; hij laat zien dat het gewone kinderen zijn net als onze eigen kinderen hier in Nederland. Geen kinderen waarvoor wij bang hoeven zijn of die we kunnen haten. Zij koesteren de hoop dat zij ooit nog een keer naar Europa mogen en een toekomst krijgen net als alle andere kinderen hier.

Ik heb de documentaire meteen doorgestuurd naar Nieuwsuur in de hoop dat zij hem uit willen zenden. De beelden kunnen er toe bijdragen dat Nederlanders hun afkeer van de kinderen verliezen. De enige hoop op terugkeer van de kinderen is een verandering van de publieke opinie in Nederland waarbij meer mensen zich beginnen te schamen voor onze onmenselijke houding tegenover deze kinderen.

Ik heb de afgelopen twee maanden weer een aantal brieven geschreven aan de CDA partijleiding en artikelen gepubliceerd op de website Christendemocraat.nl in de hoop dat het CDA in beweging komt. Die partij heeft namelijk de sleutel in handen tot wijziging van het kabinetsbeleid. Tot nu toe is er echter geen millimeter beweging te bespeuren in de opstelling van het CDA. Dit ondanks het feit dat de CDA bezwaren tegen terughalen (risico's voor NL maatschappij en hulpverleners) intussen allemaal achterhaald zijn. Zelfs de Amerikaanse legerleiding heeft verklaard dat het voor Europa veel veiliger is de vrouwen in kinderen terug te halen naar hun eigen land dan ze in de kampen te laten zitten. Het CDA bestuur kan het tegen haar achterban echter niet maken om op eigen initiatief een draai van 180° te maken. Vandaar dat ik nu probeer om D'66 te bewegen een motie in te dienen in de Tweede kamer waarin zij ook uit veiligheidsoverwegingen aandringen op terughalen van de vrouwen en kinderen. D'66 heeft vorig jaar op het partijcongres al een resolutie van die strekking aangenomen<sup>1</sup>. Mocht u connecties hebben bij D'66 dan zou u hierover ook de partij kunnen benaderen.

Intussen probeer ik wel binnen het CDA medeanders te vinden voor het indienen van een resolutie op het komende partijcongres.

Vriendelijke groeten,

Ad Corten  
06-25539238  
[www.kinderenteruguitkalifaat.nl](http://www.kinderenteruguitkalifaat.nl)

---

<sup>1</sup> <https://besluitvorming.d66.nl/moties-amendementen/terughalen-is-kinderen>