

25 okt

p.omtzingt@tweedekamer.nl

Geachte heer Omtzingt,

In de op 19 oktober uitgezonden BNNVARA documentaire over Samir A. verklaart u met betrekking tot de IS-vrouwen en kinderen: "Wat ons betreft, worden ze niet teruggehaald". Het is niet precies duidelijk namens wie u spreekt, maar ik neem aan dat dit het CDA is.

Graag wil ik daar twee opmerkingen over maken. Als christendemocraat weet u waarschijnlijk dat vergevingsgezindheid een van de belangrijkste christelijke waarden is. Anders moet u even rustig het Onze Vader opzeggen. Vergeevingsgezindheid betekent niet dat we de IS-vrouwen onbestraft moeten laten, maar wel dat we hen een tweede kans moeten geven nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Niet alle vrouwen zijn naar Syrië vertrokken om daar genocide te gaan plegen; dat weet u net zo goed als ik.

De tweede opmerking is dat terughalen van de vrouwen en kinderen belangrijk is voor onze eigen veiligheid. U signaleerde zelf al dat een aantal van hen ontsnapt is uit de kampen, en nu op eigen kracht terugkeert naar Europa. Het feit dat de Nederlandse overheid tot nu toe geen vinger heeft uitgestoken om hen te helpen, zal hen behoorlijk verbitterd gemaakt hebben. Zelf kunnen zij moeilijk aanslagen gaan plegen in ons land omdat ze door de AIVD gevolgd zullen worden. Maar andere moslims kunnen ook het gevoel krijgen dat ons land hen als tweederangs burgers behandelt, en dat is niet goed voor onze veiligheid.

En tenslotte de kinderen. Daar repte u met geen woord over want dit is natuurlijk een pijnlijk onderwerp. Wij kunnen hen moeilijk beschuldigen van medeplichtigheid aan genocide. Maar toch verzaakt de Nederlandse regering haar plicht om voor deze kinderen te zorgen. U weet misschien dat IS de vrouwen in het kalifaat beschouwde als broedmachines voor de productie van nieuwe "welpen". Wanneer wij de kinderen niet ophalen, groeien ze inderdaad op tot nieuwe jihadisten, en dat was precies de bedoeling van IS.

U hebt zich de afgelopen jaren geprofileerd als iemand die opkwam voor de zwakken in onze samenleving. U vindt dat iedere Nederlander – ongeacht zijn positie - recht heeft op een eerlijke behandeling. Waarom past u dit uitgangspunt niet toe op de Nederlandse vrouwen die in een vlag van verstandverbijstering zijn meegegaan met hun man, en die nu al jaren voor deze misstap hebben moeten boeten in smerige kampen in Syrië?

Vriendelijke groeten,

Ad Corten  
CDA Uitgeest