

Suggestie voor een brief van minister Stef Blok aan de kinderen in de kampen

20 oktober 2019

(Hoe leg je uit aan een kind , dat al heel lang in een kamp moet afwachten, dat ie nog langer moet wachten tot dat er een rechtbank komt in Irak waar moeder wordt berecht?)

beste ..

Jullie, mamma en jij, zitten al een tijdje in een kamp, dat is vast niet leuk.

Ik zal je uitleggen waarom we jullie nog niet terughalen naar Holland.

Je (jullie) werd (en) door mamma (en pappa) meegenomen naar een ander land, het Kalifaat in Syrië , met heel andere gewoontes dan in Holland.

Of misschien ben je wel in dat andere land geboren.

In het nieuwe land waar je kwam, werd geleefd volgens de gewoontes van IS .

De leider van het Kalifaat , de Kalief en andere leiders zeiden wat goed en niet goed was. Mensen met een andere geloof werden dood gemaakt of tot slaaf gemaakt als ze een ander geloof hadden of andere dingen wilden.

Er werd soms gezegd : wij gaan de ongelovigen dood maken. Aan de kinderen werd geleerd, dat *dat* goed was.

In Nederland ,waar je mamma vandaan komt, willen wij dat niet. In Nederland mogen mensen en kinderen zelf denken wat ze willen. Maar ze mogen niet alles doen wat ze willen of denken

Mensen en kinderen moeten zich wel aan regels houden .Eén van die regels is , dat je niet dood gemaakt wordt als je wat anders denkt óf anders gelooft dan de leider van IS zegt dat mag of moet.

Bij ons in Nederland ben je daar vrij in .Je bent de baas in je eigen hoofdje , want iedereen denkt met zijn of haar hoofd. Grote mensen én kinderen.

De Nederlandse regering (zeg maar de baas van Nederland) wil nu eerst zeker weten dat jou moeder (en of vader) geen mensen hebben doodgemaakt of pijn hebben gedaan.

Daarvoor moet er eerst een rechtbank komen met rechters en advócaten

Advocaten zijn mensen die naar mamma luisteren, waarom deed ze dit of deed ze dat.

Wilde mamma dat mensen dood gemaakt werden als haar geloof dat voorschreef of deed ze daar niet mee .Maakte ze wel of niet andere mensen tot slaaf of deed ze andere dingen die wij in Nederland niet willen.

Advocaten straffen niet , dat doen Rechters . En die doen dat in een rechtbank

Rechters zijn mensen die *ook* naar je moeder gaan luisteren en ook naar de Advocaat, en daarna een straf bepalen . En dat gebeurt allemaal in een rechtszaak in een rechtbank.

Zo'n rechtbank en zo'n rechtszaak zijn moeilijk te regelen , want er is veel kapot gemaakt in jullie nieuwe land

Andere landen , waar ook moeders en vaders vandaan kwamen , moet ook aan zo'n rechtszaak willen meewerken.

Wij in Nederland willen dat die rechtszaak gebeurt in de buurt van de landen waar het kwade (wat wij in Nederland dus *niet* goed vinden) is gebeurd.

Als de rechtbank in Irak of Syrië staat , en de rechtspraak daar gebeurt , kan er *ook* geluisterd worden door mensen die dáár wonen naar mensen die veel kwaad hebben gezien en meegemaakt.

Begrijp je nu ,dat het moeilijk is om dat allemaal voor elkaar te krijgen, en dat lang duurt?

Ik hoop maar van wel en dat je daar, waar je nu bent kunt spelen en dat er geen gevaar is en dat je niet/steeds bang hoeft te zijn.

Ik hoop dat deze brief helpt om een beetje te begrijpen ,waarom jullie daar nog zijn, en waarom we jullie (nog) niet terughalen en ik hoop ook dat je later als jij groot bent het nog beter zal begrijpen.

En dat je dan niet heel erg boos zal zijn We doen echt ons best ,om het allemaal zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen...

Groeten van de ministers van Nederland, die over deze moeilijke dingen gaan:

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Stef Blok en minister van JUSTITIE Ferdinand Grapperhaus .