

Suggestie voor brief van minister Grapperhaus aan kinderen bij aankomst in Nederland

beste ...

Je komt of jullie komen uit een land waar het heel gevaarlijk was. Waar geschoten werd , waar mensen dood gemaakt waren.

Je komt in het land waar Je mamma (en papa) vandaan kwamen Nederland

Ja mamma en pappa zijn vanuit Nederland naar een ander land ,het Kalifaat gegaan toen je heel klein was, misschien wel toen je nog niet geboren was.

Pappa heeft daar gevochten, hij en je moeder , geloofden dat het in dat nieuwe land, het Kalifaat ,goed was

Zij geloofden of dachten ook dat het goed was dat mensen die anders dachten dan zij , dood gemaakt moesten of mochten worden

In dit land waar je nu gaat wonen, Nederland, willen we dat niet.

Alle mensen en alle kinderen mogen denken wat ze willen, maar je mag niet alles doen wat je wilt..

Je mag elkaar niet dood maken , de grote mensen en de kinderen moeten met elkaar blijven praten ,als ze anders willen of anders denken..

Nu je hier in Nederland willen we weten of mamma (of mamma en pappa) nog zo denkt, zoals toen ze nog in Syrië woonde.

We gaan proberen dat ze niet meer zo gaat denken, want mensen dood maken omdat ze anders denken ,mag hier niet .We willen hier niet dat mensen steeds maar bang zijn voor elkaar.

We willen ook dat jij/jullie niet zo gaan denken.

Alle mensen en alle kinderen mogen hier gewoon leven, ook als je anders denkt of gelooft. Je moet wel met elkaar blijven praten, daar gaat het om...

Daarom gaat mamma *niet* eerst met jou mee, maar eerst naar een huis, waar ze niet uit mag , een gevangenis (?) , waar we met haar praten en naar haar luisteren om te horen hoe ze denkt.

en jij gaat naar ...opa en/of oma, of tante...of andere mensen die goed voor je gaan zorgen.

Maar mamma en jij /jullie gaan elkaar vaak zien, elkedagen.

Dan gaat deze mevrouw van de Kinderbescherming misschien mee.

Voor je mamma wordt goed gezorgd en als we weten en horen dat ze niet meer denkt dat andere mensen dood moeten, en als ze geen kwade dingen heeft gedaan, zoals mee hielpen om een ander dood maken of pijn te doen, dan komt ze weer thuis

en blijven jullie bij elkaar jij /jullie en mamma..

en papa ? ..

Als pappa nog leeft, dat hopen we voor je ,dan gaan ze ook aan hem vragen , hoe hij denkt .

Of hij denkt dat andere mensen mogen leven als ze anders denken

en als hij mensen heeft dood gemaakt krijgt hij straf .

en als het kan en mamma en pappa nog van elkaar houden komen jullie weer samen

Maar eerst ga jij mee met opa/oma of oom en tante of met..

en mamma gaat mee met deze mijnheer /mevrouw

en we zorgen dat jullie elkaar snel weer zien ..misschien al overdaagjes.

Opa en oma krijgen deze brief ook

en mamma ook

Goed bewaren hoor.

roetjes van minister Ferdinand Grapperhaus